



KUSTJÄGAREN

TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER

Nr 48 (2/04)

JUNI 2004



 Årsmötena

Sid 7

 Extramönstring

Sid 2

OM TORTYR

Förhör med hjälp av tortyr har lågt värde - i verkligheten kan "avancerade förhör" betyda katastrof

Sidan 18

HOTAD AV KGB

*KJ platschef i Kiev:
Paddling i klassisk
österledsmiljö på
Djnepr*

Sidan 3

REGEMENTETS DAG

*Härligt väder och gott
om folk var det på
årets regimentsdag på
Amf 1*

Baksidan

*De församlade kustjägarveteranerna
lyssnar på fördragningen*

Foto: KJV



Uppställning inför extramönstringen

Foto: Ingemar Wemmenög



*Sophia-
katedralen
i Kiev*

Foto: Ingemar Wemmenög

Kj-utbildning vartannat år

Bara PB-elever tas ut



En gång till! Det gäller att visa att man orkar.

Foto: Ingemar Wemmenhög

Utbildningen sker vartannat år, detta i samverkan med Fallskärmsjägarskolan. På detta sätt "delar" man broderligt på tillgängligt frivilligt soldatmaterial. Båda utbildningarna är frivilliga.

I vecka 26 rycker årets kull av blivande kustjägare in vid Amf 1.

Vid ordinarie mönstring anmälde över 400 sitt intresse att få genomgå extramönstring vid Amf 1. Dessa 400 hade de grundläggande kraven godkända för att kunna komma ifråga.

Det bör också framhållas att det endast är PB-skattade

(plutonbefälsuttagna) som uttages för utbildning till kustjägare.

Extramönstringen gjordes vid två huvudtillfällen. Dels i december 2003 dels sista veckan i mars i år. Totalt var det c:a 200 av de som intresseanmält sig för extramönst-



Knäböjningar med ryggsäck - ingen lek för otränad.

Foto: Ingemar Wemmenhög

ringen som dök upp efter kallelsen till dessa tillfällen. Ett 50% bortfall vars orsaker borde undersökas för att se om det finns någon gemensam nämnare.

Uttagningarna i mars.

Av de c:a 120 som kom uttogs c:a 45. Lägger vi så till de c:a 45 som togs ut i december så förväntas 90 man rycka in i vecka 26 för 15 månaders utbildning. Efter testen har den enskilde en ångervecka. Några enstaka har försvunnit den vägen.

Förbandschefens målsättning var att få ut c:a 100 man, vilket får sägas vara ganska nära det faktiska resultatet.



Foto: Ingemar Wemmenhög

Genom att den nya organisationen på jägarsidan ännu inte fastställts så är det osäkert vad krigsorganisationen har för personalkrav. Vilka som är krigsplaceringsbara efter utbildningen återstår att se.

Den uttagne fick med sig hem både kängor, strumpor, sockor och träningsråd samt kravet på sig att vid vissa tidpunkter via nätet anmäla genomförd träningsverksamhet och tidsuppnådda resultat.

Innehöll i extramönstringen

Det var löpning, olika styrkeprov, marschtest med packning, uppträdande i vatten och



Foto: Ingemar Wemmenhög

Livräddningstest.

slutligen psykologtest.

Styrkeproven (ryggsäckslyft, sit-ups, armhävning, mm) genomfördes i idrottshallen medan man i vattenhallen testade att den ansökande inte hade några svårigheter att uppträda i amfibisk miljö. Testen där var kopplade till marinens baskrav.

De fysiska övningarna fortsätter. Både i och utanför vattnet.



Vi önskar befäl och värnpliktiga lycka till med den kommande utbildningen som vi får anledning att återkomma till.

INGEMAR WEMMENHÖG



Fredrik Svinhufvud visar stolt upp Tetra Paks tillverkningslinje.

Foto: Ingemar Wemmenhög

KUSTJÄGARE I ÖSTERLED

Modern paddeltur på Dnjepr

Ett telefonsamtalet och dess konsekvenser...

"Hej, det är Fredrik Svinhufvud. Jag ringer från Kiev i Ukraina."

Nu gällde det att få hjärncellerna organiserade snabbast möjligt. Fredrik... attackdykare... tidigt 70-tal. Bilden av den uppringande låg redan på näthinnan.

"Vad tusan gör du i Ukraina?"

"Jag är VD för Tetra Pak här!"

Vid det fortsatta samtalet framgick det att Fredrik och några andra svenskar i Ukraina önskade ge en svensk en gåva i form av en runsten. Karl, som han hette, skulle fira sin 30-årsdag och var ägare till ett företag som startade med ketchuptillverkning, men som nu hade ett omfattande sortiment av diverse inläggningar, juicer mm.

Det slutade med en överenskommelse dagen före julafton då Johan Bodén – morbror till jubilaren och tillika delägare i företaget – och jag träffades i Stockholm.

Den 18 april flög jag via Budapest till Kiev och mottogs av Fredrik som var sig lik förutom

några grå hårstänk vid tinningarna. Självt hade jag inte förändrats ett dugg naturligtvis från den tid då jag var befäl på kustjägarskolan med delansvar för Fredriks utbildning.

Det blev ett kärt återseende faktiskt. Underligt hur mellanslående tidsrymder försvinner när man möter människor som man har haft gemensamma upplevelser med. Speciellt då de militära.

Fredriks kamp i Ukraina

Fredrik körde mig till ett bättre familjehotell med full västandard varefter han tog mig med till Tetra Paks fabrik och kontor i staden.

"Hur kom det sig att du hamnade här?" frågade jag.

Det visade sig att Fredrik för 10 år sedan fått erbjudandet av Tetra Pak att bli fabrikschef i Kiev. Ett erbjudande han inte kunde motstå. Vilken utmaning! Under fyra år var Fredrik fabrikschef. Därefter erbjöds han att bli medlem i en projektgrupp med målet att installera ett nytt globalt informations- och planeringssystem, SAP R3, i Tetra Pak. Det tog två år att slutföra detta, med Europa och USA som arbetsfält. När han var klar med detta kom erbjudandet att få bli VD för Tetra Pak i Ukraina. Han behövde ingen längre betänketid. "Så här har jag verkat som VD de senaste åren och gillar mitt arbete. Det är utmaningar mest varje dag. Kom så skall jag visa dig runt!" "Vårt största bekymmer just nu är en trilskande före detta KGB-överste som trodde att vi skulle köpa ut hans ruckel till fabriksbyggnad som han hyr ut till ca 10 småföretagare. Den ligger bakom vår fabrik och jag behöver området för rangering av

alla långtradare som nu trängs på ett alldeles för litet område då de kommer för att hämta våra förpackningar till juice- och mjölkfabriker. Det visade sig dessutom att hans "kåk" inte existerar i stadsplanen och för den ville han ha ett orealistiskt belopp. Efter vissa rättsliga turer där nämnda överste mutade domare och andra fick Tetra Pak igenom att vi till sist kunde inleda ett köp av marken från staden Kiev. Dessutom fick han klart för sig att vi tagit politiska kontakter, vilket ledde till ett hot direkt mot mig och vissa medlemmar av vårt team."

"VA?! Hotad av en f.d. KGB-överste, det kallar jag status! Kan du fixa så jag också kan få bli hotad?"

Under tiden som vi samtalade hade vi kommit in på det aktuella området och följde röjningsarbetet på den inköpta marken runt "KGB-fabriken". Fredrik verkade obekymrad medan jag vände mig om titt som tätt för att se om ryggen var fri. Inga delar av Tetra Paks anläggning lämnades utanför min 'inspektion', vi gick t o m omkring uppe på taket för att få överblick.

Sedan åkte vi till en simhall – ja den var mer än så, relaxutrymmen, ett gym, restaurations, massage och olika typer av bastu. Mycket avkopplande och trevligt.

Historiska kopplingar

Dagen därpå lämnade han över mig till Ludmilla som ofta anlätades som guide. En bil med förare ställdes till vårt förfogande och efter att ha besökt Jaroslav den vises grav – han var ju gift med Ingegärd

och därmed svåger till Anund Jakob i Sigtuna. Jaroslav som hade bekymmer med Petjenegerna bad Anund Jakob om hjälp och denne skickade Ingvar, som sedermera fick tillnamnet 'den vittfarne', med en större styrka vikingar. Ute på det nuvarande torget framför Sophia-katedralen stod slaget mellan Petjeneger å ena sidan och Kievjaner, Varjager (vikingar) och Novgoroder å den andra. Efter segern över Petjenegerna kom Ingvar att stanna i Kiev under fyra år varefter färden fortsatte mot Georgien och Kaspiska havet.

Min färd fortsatte dock med nattåg 70 mil söderut mot Kherson och arbetet med runstenen.

Jag kom att återse Fredrik 10 dagar senare då han kom ner för att vara med vid avtäckning och överlåtelse av gåvan.



Tetra Pak liksom Chumak, delspansrar en resa i vikingabåt från Sverige i Ingvars kölvatten (www.vittfarne.com). Den 30/4 startade årets fortsättning på den påbörjade färden året innan. Utgångspunkten var Gammalsvenskbyn. Den svenske ambassadören med hustru hade rest ned från Kiev för att följa avfärden. Sent på kvällen nådde de fram till dagens slutmål och fick vara med om avtäckning av runstenen. Ett gigantiskt gästabud bestods oss moderna vikingar. Det var beundransvärt av besättningen att komma iväg dagen därpå.

Kustjägare paddlar på Dnepr
Fredrik kom med ett förslag att vi skulle ta en kanottur på floden. Efter att ha funderat på saken en stund så insåg jag den mentala betydelsen av att ha suttit i kanot på nedre delen av

Dnjeper. Vi tog en fyratimarstur mellan låga trädbevuxna öar med vassbevuxna stränder. En orkester av grodor och jagande hägrar beledsagade vår färd. To m en havsörn svepte över oss med långsamma vingslag. "Detta hade varit svårt att föreställa sig på 70-talet, eller hur?" Ropade Fredrik. Nog var det så alltid. Livet erbjuder så mycket överraskningar och en sådan här händelse gör livet särskilt lätt att leva.

Bilfärd till Kiev

Efter någon dag var det min och Fredriks tur att fara norröver. "Vill du åka väster eller öster om Dnjeper?" frågade Fredrik. Jag hade tittat på kartan och menade att det skulle vara roligt att få besöka Poltava. "Då tar vi den vägen!" sade han trots att det innebar 27 extra mil.

Över vida slätter, norr om Krim gick vår färd i östlig riktning. Ta östgötaslätten och gånga den med 10 så förstår ni vad jag menar. En plöjande bonde torde få ta med sig både lunch och middag för att plöja en fåra.

De stora vägarna var förvånansvärt välhållna, men det blev annat när vi försökte undvika att passera genom staden Melitopol genom att ta en yttre väg. Plötsligt var vägen förvandlad till ett sönderskjutet slagfält med ett antal ståvärn. Bilar kryssade hit och dit så man inte längre visste om det var höger eller vänstertrafik som gällde. Naturligtvis fick vi punktering. Genvägar är alltid senvägar.



Men att byta däck var inte främmande för en VD i Tetra Pak.

Nästa överraskning kom vid en bensinstation där vi skulle



Ut på Dnjepr för en uppfriskande paddlingstur.

tanka. Fredrik hade tankkort gällande för märket ifråga. Tror ni att det gick att använda? Nej då, macken var privatköpt så kortet gällde inte. Dessutom kunde man inte tvätta av rutan utan hänvisades till att tvätta hela bilen. För att fylla på spolarvätska köpte vi en flaska vodka och två liter dricksvatten. Tala om spritmissbruk!

Vid Poltava tillbringade vi två timmar. Jag kunde identifiera den skans som blev Roos öde. Vi besökte också ett svenskt minnesmärke upprättat 1909. Detta hade restaurerats och bekostats av Tetra Pak och Chumak.

Så fortsatte vi till Kiev och Fredriks våning, en takdito med två altaner och bastu. Längst ned i porten satt av TetraPak anställd vakt som kollade vilka som kom och

gick. "Det fanns ingen hiss i huset när jag kom hit så jag lät installera en." sade Fredrik som det självklaraste här i världen. Nu bor han här i en tvåplans takvåning med bastu från vilken man kan skåda ut över staden.

Sista dagen i Kiev. Fredrik guidade mig till både krigsmuseet och Lavraklostret där Nestor skrev sin krönika om hur stormän från Rus bads komma att regera över de slaviska stammarna i området. Jojo! Här har vi en sentida efterföljare och tillika kustjägare som lyckats föra traditionen vidare att hålla handelsvägarna öppna i det stora Kievriket. Vi är stolta däröver och önskar vår Fredrik lycka till... som om det nu skulle behövas...

Lååångdistanspaddling?!!

För alla veteranpaddlares kännedom så föreligger nu möjligheten att starta i hamnen på Amf1 nedanför "startstenen", paddla Furusundsleden, över till Åland, följa Finska vikens norra del till St Petersburg, floden Neva till Ladoga, ta floden Volkhov söderut till sjön Ilmen, floden Lovat till söder om Velikije Luki. Härifrån måste det sannolikt ske en landtransport till Smolensk. Därefter är det bara att paddla på söderut längs Dnepr till Novaja Kachovka och "målstenen". En sträcka på sisådär 1512 Nm.



Det restaurerade monumentet över slaget vid Poltava.

INGEMAR WEMMENHÖG

En militärhistorisk resa

Nordkalotten (3)



Helikopterbasen i Alakurtti.

Foto: Lars Wiklund

Fortsättning från förra numret...

Ryssland – ett "gränslöst" land?

Så nådde vi gränsstationen. Vi hade blivit förvarnade av våra erfarna reseledare att detta kunde komma att ta tid. Passagen alltså. Förvånansvärt smärtfritt gick det dock. Det tog oss ett par timmar bara. Effektiviteten i hantering och personalinsats från tullens sida var inte den effektivaste precis, men det finns säkert europeiska länder i övrigt som skulle kunna förbättra sina rutiner för en smidigare passage av besökande i landet. Väl ombord på bussen började en resa genom ett ingenmansland. Det är nämligen så att den ryska gränsen – åtminstone mot Finland och Norge – har ett område på 10 km:s bredd där ingen får befinna sig. Varken folk eller fä. Inte en byggnad, vare sig liten eller stor stod att finna under resan fram till den inre gränsposteringen. Här stoppades vi av representanter för gränstrupperna. Dessa kunde genomföra den långsamma eller den snabba kontrollen. Den långsamma bestod i insamling av alla pass och kontroll av att dessa var stämplade vid den föregående

gränskontrollen och att varudeklarationerna var behandlade på samma sätt. Den snabba var att man räknade bussens resenärer för att se om vi var lika många som sagts per telefon – får man förmoda. Längs denna inre gräns med vaktorn går en bred krattad sandig "väg" som kontrolleras minutöst. Så en passage över denna gräns oavsett håll, blir svår att dölja om man inte tar sig över på ett par rediga styltor

Vi fick den snabba behandlingen. Inte nog med det. En

förfrågan gjordes om vi kunde låta några värnpliktiga följa med till förläggningen i närheten av Alakurtti. Undrar hur de hade reagerat om vi hade sagt nej. Här hade jag min chans att "förhöra" en gränssoldat på ryska. Den tog jag. Han var en blyg 18-åring från Moskva och hade minst ett år kvar av sin tjänstgöring "In the middle of nowhere." Min stappliga ryska hindrade mig från att gå in på några mer utstuderade frågor. Dessutom kunde hans något äldre kam-

rater, som satt längre bak i bussen, få en alldeles riktig uppfattning om vad jag höll på med och stackars Jurij kanske få sin nyårspermission indragen – i bästa fall - för fraternisering med fi. Efter att ha stannat till under vägen för att titta på några stridsställningar från fortsättningskriget (1941-44) släppte vi av våra fripassagerare och fortsatte till Alakurtti.

Alakurtti – ett finsk/svenskt militärbekymmer

Det var väl sisådär en 60km från gränsen innan vi nådde fram till orten ifråga. Under tidigt 90-tal, när Ryssland som bäst var på väg ut ur kommunismen överraskade man med att här anlägga ett transporthelikopterregemente och ett motoriserat skytteregemente jämte ett pansarförband. Vad nu? Var det inte militärt töväder längre? Finnarna ställde genom Elisabet Rehn (Försvarsminister) lite undrande frågor till ryska regeringen och i svenska militärovningsar var detta ett spelkort att räkna med. Mitt intresse för platsen var stort i detta avseende



Den ryska framryckningen mot Mäntyvaara 1939.

Kartan



Lars Wiklund i de ryska löpgravarna vid Vermanställningen.

eftersom jag själv varit under rättelsechef i brigadstab. Vi körde över en järnväg och in i samhällets utkanter. Där stod de! Mi-6:or och Mi-8:or. En Mi-6:as rotor var igång. Antingen hade den anlänt eller så skulle den lyfta. Dock såg jag ingen Mi-26:a, den största av de ryska helikoptrarna, som tar 20 ton i ett lyft. Vi kom in i byn och möttes upp av en kommunrepresentant som varit militär i ett motoriserat förband som hade förflyttats till en annan rysk ort Husen runt omkring oss vid själva torget (där vi stannat vid ett monument av en T-34) bestod av gamla tvåvåningskaserner med igenspikade fönster och dörrar. Dörrar och fönster tar man tydligen med sig dit man flyttar med förbandet. Tristesens var påtaglig i denna självdöende ort, ty det motoriserade skytteförbandet jämte pansar-

förbandet hade lämnat platsen. Kvar var endast transporthelikopterregementet. Dock såg kommunens representant ljus på framtiden. Man hade som målsättning att försöka göra Alakurtti till ett turistmål med fiske, jakt och annan fritidsverksamhet. Jo jo, lycka till! Efter någon timme lämnade vi denna hå... förlåt, by ska det vara och tog oss fram längs vägen mot Kandalaksja, staden vid Vita Havet.

En slående skillnad mellan det ryska sättet att bo respektive det i övriga Norden är att, – åtminstone i denna del av Ryssland – det inte finns fristående gårdar mellan samhällena. Man reser från den ena trista orten till den andra och däremellan finns ingenting...

Jo, Vermanställningen förstås! Vi stannade till vid floden, eller snarare det lilla vattendraget "Verman". Hit nådde således tyskarna med två divisioner innan de stoppades av den ryska 14:e armén. Ställningskriget i denna riktning bestod till dess Finland i september 1944 ingick en separatfred med ryssarna efter genombrottet på Karelska näset. Då utlöstes det sedan länge planerade återtaget mot Norge, som gick under beteckningen "Birke-Nordlicht".

Tillbakadragandet

Birke var just tillbakadragandet från Vermanställningen mot Rovaniemi med 163:e och



Det tyska tillbakadragandet 1944

169:e divisionerna, jämte tillbakadragandet av tyska styrkor som låg något längre söderut i norra Finland. Nordlicht stod för tillbakadragandet av de österrikiska bergsdivisionerna längre norrut, men dessa utgjorde flankskydd vid utlös-

pariskt i jämförelse med ryska förband på andra frontavsnitt – Norge var ju å andra sidan inte ett fiendeland som skulle ockuperas, men det är en annan historia...

INGEMAR WEMMENHÖG



Ryska värnpliktiga vid gränstrupperna

Foto: Lars Wiklund

FRILUFTSBODEN & UTELIV
 Kvalitetsprodukter för dig med höga krav

Marmot
 Kläder, tält, sovsäckar och ryggsäckar

Smartwool
 Strumpor och underkläder i merinoull

Life-Link
 Stavar, ryggsäckar, spadar och snösäkerhet

För information - ring, faxa eller maila
 08-551 550 75 eller 0708-32 94 98
 e-post: peter.friluftsboden@home.se

Första gemensamma mötet blev på historisk mark



Inmarsch på det anrika området.

Foto: KJV

Några dagar innan årsmötet ringde Hans Rehnvall mig. Eftersom jag skulle vara med på årsmötet bad han mig skriva en artikel i nästa "Kustjägaren" om hur stämningen var bland deltagarna i anslutning till mötet. Hur gick "snacket", vilka var där och vad hände?

När Kustjägaren nr 47 dämpar i brevlådan någon gång i februari reagerade jag direkt på hur bra tidningen var. Tidningen har ett proffsigt upplägg med fina reportage med bilder genomgående i färg. Jag har varit medlem i KJV i över 10 år så jag vet hur utvecklingen på tidningsfronten har varit. Det är bara att gratulera er på redaktionen till ett toppjobb!

Tillbaka till rötterna

Årets årsmöte var extra lockande på många sätt. Det som lockade mest var nog att få uppleva det första "gemensamma mötet" för Sällskapet Kustjägarveteranerna och det nybildade Förbundet Kustjägarna. För ordningens skull var det två separata möten där KJV's årsmöte startade två timmar före Förbundet Kustjägarnas förbundsstämma.

Dessutom lockad årsmötet genom platsvalet. Senast var vi på Berns och året innan på Piperska Muren. Visst är det

kul att ha möten på restauranger men det går ju inte upp mot att komma tillbaka till "vårt ursprung" där vi alla har slitit och svettats ihop – AMF1. Minnena blir ännu mer intensiva när man får dela dom med likatänkande.

Slutligen var själva upplägget seriöst och intressant. Planeringsgruppen hade skapat förutsättningar för de långväga deltagarna att inkvarteras i en kasern för en mycket rimlig kostnad. Busstransporter var ordnade. Till och med vattenfys stod på programmet!

Inmarsch

Efter att ha hämtat upp Peter Gröndahl Kj-72 kom vi fram till vakten vid halvelvatiden lördag 27 mars. Efter sedvanlig check vid vakten anslöt Håkan Strömberg Kj-69, Eddie Wiklund Kj-67 och Marcus Thiel Kj-91 och vi vandrade gemensamt mot restaurangen. AMF1 låg nästan öde. Inte ens någon värnpliktig syntes till. Har dom redan lagt ner regementet

eller? Stod det verkligen "Lunch 1100-1130" på programmet? Slutligen dök de grönklädda upp i lunchkön från ingenstans och vi anslöt. Efterhand dök fler och fler kända ansikten upp i matsalen och alla skrattade och pratade. När kustjägare trivs – märks det!

Simulanter

Efter lunch var det förflyttning till kasern 3 plan "top floor", Kj-officersmäss. Lt Andersson tog emot och höll en personlig och informativ genomgång av läget idag. Den avslutande frågestunden var tänkvärd. Deltagarna visade ett mycket stort intresse för fotografierna föreställande årskullarna från tidigt 60-tal till dagens kullar. Minnena kom åter!

Åter en förflyttning – nu till ett förråd vid batteriet. Vi skulle få en genomgång av en simuleringsanläggning med AK5 och Glockpistoler. Lt Danielsson och Lt Eriksson tog över och instuderingen började. Alla fick möjlighet att skjuta och det blev mycket "eld i målet", må vara bara på en videoskärm – men ändå! Mycket uppskattat av alla!

Inga pensionärer i vägen

På lördagens program stod att läsa "vattenfys 09.00-10.00". Jag hade gärna deltagit i denna övning om jag inte hade fått förhinder. Däremot ville jag veta hur det hade varit och började fråga mig för. Magnus Andersson Kj-93 och Tomas Lundin Kj-93 berättade då för mig vad begreppet "gilla läget"

innebär. Redan dagen innan hade de fått reda på att de med stor sannolikhet inte skulle bli någon organiserad vattenfys. Det fixar vi ändå, tänkte de och åkte till AMF1 i arla morgonstund på lördagen. Väl framme upptäcker de att badet är fyllt med badande pensionärer plus värnpliktiga som genomgår en dykkurs. Vem skulle då inte tappa sugen? Nä, nä inte Magnus och Tomas inte. Snabbt fram och förhandla med Chef-pensionär och informera om läget. Pensionärerna gav vika och lämnade badet fritt. Morgonen blev en succé eller som Tomas sa "Det var den bästa lördagsmorgonen på fem år!"

Mötet

Därmed var det dags för KJV's årsmöte som efterföljdes av Förbundet Kustjägarnas förbundsstämma i AMF1's biograf. I pausen mellan mötena höll avgående chefen för Kj-kompaniet, Mj Nordenmark ett intressant anförande om hur framtidens kustjägare kan komma att ha för uppgifter. Mj Nordenmark presenterade även sin efterträdare, Mj Kinndahl.

Här avvek undertecknad. I efterhand har jag blivit informerad att arrangemanget kring den avslutande middagen var mycket välarrangerad. Stämningen var god med sång och tal. Höjdpunkten var genomförandet av "Kustartillerivisan", under ledning av textförfattaren själv, Bertil Stjernfeldt.

Klart slut!

LARS-ERIK FALKENSTRÖM, Kj-72

Medaljer till legendarer

Förbundet Kustjägarna instiftade redan sitt första verksamhetsår en medalj, att utdelas till föregångsmän som verkat för kustjägarnas tillkomst och till



Foto: Ingemar Wemmenhög

Bertil Stjernfelt erhåller medaljen.

befäl som haft stor betydelse under kustjägarutbildningens tidigaste år. De allra första medaljerna delades ut vid Hasselbackens restaurang den 15 december 2003, i samband med KJVs traditionella julmiddag där naturligtvis också Förbundet Kustjägarna deltog.

Vid det tillfället delades medaljer ut till Rolf Högelin, Nils-Gunnar Olivenbaum, Lennart Magnusson, Herbert Johansson och Torsten Dahlén.

Den allra förste chefen för KustJS, Per



Stefan Fuhrenius...

Carleson, fick också medalj men kunde av hälsoskäl inte delta på Hasselbacken - Förbundets och KJVs ordförande Anders Blomqvist reste ner till Göteborg och överlämnade medaljen (Se KUSTJÄGAREN nr 46 och 47).

I år var det ytterligare några av kustjägarverksamhetens föregångsmän som hedrades med medalj, nämligen Stefan Fuhrenius, Eric Jarneberg och Bertil Stjernfelt. Martin Svensson fick också medalj, men kunde inte närvara.

KJV delar inte ut medalj, men väl för-



Foto: Ingemar Wemmenhög

... och Eric Jarneberg

tjänsttecken, riktade till medlemmar som betytt särskilt mycket för kamratföreningen - se sid 10.



Vad hände sedan...



Henrik Hammarström Gruning, Rönninge – Plutonsordonans KJ-93

Bästa minne från KJ-tiden: En tuff fråga, det varierar efter den situation jag befinner mig i. Jag måste säga helheten. allt från kamraterna, befälen, allt ris och ros, slit och skit – helheten!

Efter Lumpen: Då fick jag hjälp av PO Johansson (minns ej examensår från KJ) på DHL med arbete. Efter några års arbete blev det studier på komvux och universitet. Nu

jobbar jag som marknadsansvarig på Lernia Bemanning, ett företag under Lernia AB med fokus på utbildning, utveckling och uthyrning mot industri, teknik, logistik och rehab.

Detta har jag med mig från min KJ-tid: Mycket, som också nämnts av andra. Mest framträdande är förmågan att anpassa mig till nya miljöer. Jag är inte vilsen i nya miljöer utan har en grundläggande trygghet från KJ vad gäller utmaningar och förändring. Detta har gett mig möjlighet att våga mer än vad jag skulle gjort annars. Det har jag haft stor nytta av civilt.

PS. Tack för en fantastisk gemenskap och alla aktivas engagemang DS.

RYGGSÄCKSERBJUDANDE



TOLU trading MILITARY EQUIPMENT

Vi kan nu erbjuda Er en av marknadens bäst ryggsäckar till marknadens lägsta pris

OBS!
ENDAST
PRINCIPSKISS

I det närmsta identisk med den ryggsäck Kustjägarna använder. Mycket skonsam mot bäraren även då den är tungt lastad. Tillverkad i slitstark Cordura. Levereras inkl skyddsöverdrag. Bärsystemet är anpassningsbart för hur packningen är fördelad. Huvudsäcken rymmer 80 liter, som med några enkla grepp regleras till 40 liter. Sidfickorna rymmer 20 liter och kan kopplas ihop till dag/stridssäck, alternativt kan en av fickorna användas separat. Sidfickorna levereras komplett med bärsystem. Nertill på huvudsäcken finns en kraftig dragkedja för att komma åt det som packats längst ner. Två bärhandtag för lyft i trånga utrymmen. Försedd med en mängd olika fästansordningar för bl a verktyg och skidor. Ryggsäcken är personligt testad i extrema förhållanden i Borneos djungler samt i arktiskt klimat.

TOLU-trading KB, Holma Gård 4, 571 72 Ormaryd

Telefon: 070-415 42 89 e-post: m.c.f.lundberg@swipnet.se

Skapa fest på militär mark kan vara svårare än man tror



Glatt samspråk vid middagsbordet.

Foto: Ingemar Wemmenhög

När vi tog beslut om att ha de två årsmötena på Amf 1 var jag övertygad om att det skulle bli en enkel match att sy samman arrangemangen med en gemensam middag. Det skulle dock visa sig att arrangemang på militär mark inte är helt enkla att få ihop.

Från början hade jag tänkt att vi skulle ha möten och middag på Grenadjären som har plats för 60 man, men vi ville ta det säkra framför det osäkra eftersom vi inte visste hur stort intresset skulle bli när vi skulle ha allt på historisk mark med många minnen och välkända dofter. Därför bytte vi lokal för årsmötena till Biografen som kan ta 300 personer samt till militärrestaurangen där vi utan problem skulle kunna utspisa över 150 man.

Jämfört med tidigare årsmöten som jag planerat, så växte årets möten till någonting större än vad jag tänkt mig från början: logi, transport till och från Amf 1, diverse aktiviteter med instruktörer, bokning av lokaler samt att sätta samman meny till årsmötesmiddagen i militärrestaurangen.

Först skulle tre separata hemställningar göras, en för bokning av årsmöteslokaler, en för bokning av instruktörer och aktiviteter och slutligen en för bokning av militärrestaurangen.

Att hitta rätt personer att tala med var inte lätt. En ansvarade för drycken, en för maten, en för aktiviteterna, FM Log för militärmatsalen och Regementschefen för årsmöteslokalen samt instruktörer, men eftersom alla var tjänstvilliga och stolta över att vi ville ha vårt årsmöte där hjälpte de till efter bästa förmåga.

Det faller på plats

Efter många samtal med olika personer i olika befattningar började allt falla på plats. Ett stort tack till regementet och dåvarande C kjkomp mj Johan



Inplanerat barhäng

Foto: KJV

Nordenmark som verkligen ställde upp på alla vis.

Intresset blev inte så stort som vi hoppats, men lokalerna fungerade ändå mycket väl och de medlemmar som letat sig ut via abonnerad buss eller för egen hand hade positiva intryck och kommentarer. Till nästa år kan jag verkligen rekommendera alla att tillbringa nätterna på logementet till det facila priset av 30 kr. I år var det endast några få som tog tillfället i akt att verkligen sova i stålsängar och insupa kustjägarens sötma.

Lite strul

Sjelva årsmöteslördagen flöt mycket bra och det enda som inte klaffade till fullo var gruppträningsanläggningen

soner som ansvarar för de olika delarna för att man skall kunna sy ihop ett paket med transporter, logi, aktiviteter, årsmöten samt årsmötesmiddag. Nästa år så kommer allt gå som en dans.

Ta fram era kalendrar, prata med familjen och boka redan nu upp helgen 18-20 mars 2005 för årsmöten. Nästa år kommer vi att fylla årsmöteslokal och restaurang till bredden. Själv ser jag fram emot att få arbeta med regementet igen och höja programmet några snäpp. Jag lovar att ge er en spännande, lärorik och givande helg

– VÄL MÖTT!

LENNART WIKLANDER
KLUBBMÄSTARE



Lite avslappning i TV-hörnan

Foto: KJV

(GTA) där tekniken strulade något. Det enda orosmomentet var jägarläsken som var på avvägar och anlände till militärrestaurangen ca 10 minuter innan välkomstdrinken skulle inmundigas (detta var dock något som medlemmarna ej informerades om pga. risken för upplopp).

Vad jag lärt och tagit med mig inför nästa år är att det är många instanser som måste involveras på regementet, men nu har jag koll på vilka per-

Per Carleson

Per Carleson, chef för Kustjägarskolan under dess allra första verksamhetsår 1957, avled den 8 juni 2004. Per Carleson var idrotts-officer och en föregångsman. Han fick Förbundet Kustjägar-nas medalj (se sid 8).

Åter till Rindö – tv

Den 27 mars 2004 ägde två historiska årsmöten rum i Biografen på Amf 1 på Rindö.

För KJV var detta det tolfte årsmötet - det har gått lång tid sedan det konstituerande mötet på Strand Hotel i Stockholm 1992! KJV är fortfarande en av de mest framgångsrika kamratföreningarna i landet, en av de få (om det ens finns några andra) som har en växande

och ungdomlig medlemskader, samtidigt som man samlar "gamla" veteraner från varenda årsklass sedan 1957. Årsmötet var unikt därför att det hölls på Amf 1 (som alla gamlingar envisas med att kalla för KA1)

För Förbundet Kustjägarna var detta den första riktiga årsstämman. Förbundet bildades i fjol då KJV:s styrelse - på uppdrag av årsmötet - sökte inträde för

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER

§ 1 Årsmötets öppnande samt fastställelse av dagordning
Årsmötet förklarades öppnat av Anders Blomqvist. Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning fastställdes att gälla som dagordning vid mötet.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare
Anders Blomqvist valdes till mötesordförande och Ola Åhman till sekreterare vid mötet.

§ 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Valdes Peter Ågren och Lars Erik Falkenström att jämte ordföranden justera protokollet samt att fungera som rösträknare.

§ 4 Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst
Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet som befanns vara stadge-enligt och årsmötet därmed behörigt utlyst.

§ 5 Föredragning av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen.

Föredrogs därefter huvuddragen i resultat- och balansräkning av Anders From.

§ 6 Föredragning av revisionsberättelsen
Föredrogs revisionsberättelsen av Sällskapets revisor, Ola Idoff.

§ 7 Fastställelse av resultat- och balansräkning jämte beslut om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Fastställdes resultat- och balansräkning samt beslutades att årets förlust skall föras i ny räkning.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beviljades styrelsen ansvarsfrihet av Årsmötet. Det antecknades att styrelsens ledamöter ej deltog i beslutet.

§ 9 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och funktionärer
Beslutades i likhet med föregående år att arvode ej skall utgå till styrelsens ledamöter eller till Sällskapets revisor.

§ 10 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens sammankallande Peter Gröndahl föredrog valberedningens förslag till val av ny ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.



Ordförande
Anders Blomqvist (omval 1 år)

Övriga ledamöter:
Christer Carlsson (kvarstår 1 år)
Victor Phalén (kvarstår 1 år)
Magnus Andersson (kvarstår 1 år)
Lennart Wiklander (omval 1 år)
Anders From (omval 2 år)
Ola Åhman (omval 2 år)

Suppleanter:
Ingemar Wemmenhög (omval 1 år)
Martin Åberg (omval 1 år)
Marcus Thiel (nyval 1 år)

Sedan det konstaterats att inga ytterligare förslag förelåg vidtogs här efter val i enlighet med det av valberedningen framlagda förslaget.

§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant

Sammankallande i valberedningen, Peter Gröndahl, redogjorde för valberedningens förslag till val av revisor och revisorssuppleant enligt följande:

Revisor:
Ola Idoff (omval 1 år)

Revisorssuppleant:
Anti Avsan (omval 1 år)

Vidtogs sedan det konstaterats att inga ytterligare förslag förelåg val i enlighet med det av valberedningen framlagda förslaget.

§ 13 Val av valberedning
Sammankallande Peter Gröndahl angav att valberedningen, Torsten Ölund, han själv och Lars-Erik Falkenström stod till Årsmötets förfogande för omval 1 år.

Efter att mötesordföranden konstaterat att inga ytterligare förslag förelåg valdes Peter Gröndahl, Lars-Erik Falkenström samt Torsten Ölund till valberedning.

§ 14 Fastställelse av årsavgift
Föreslogs att årsavgiften skall vara oförändrad 300 kronor för året. Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 15 Motioner
Inga motioner förelåg.

§ 18 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.

§ 19 Utdelning av förtjänststucken
Sedan ordföranden avslutat de formella beslutspunkterna vid årsmötet utdelades förtjänststucken.

Ken Angelin (silver)
Ingemar Wemmenhög (silver)
Ebbe Wahlund (brons)
Thorleif Karlsson (brons)
Peter Gröndahl (brons)

§ 20 Mötets avslutande samt diplomutdelning till 2003 års veterandistanspaddlare
Anders Blomqvist delade ut diplom till 2003 års deltagare i veterandistanspaddlingen.

ÅRSMÖTET AVSLUTADES.

Nu sl

Sedan ett år tillbaka har vi i styrelsen haft som en klar målsättning att närma oss Amf1 ännu mer. Helt enkelt att "komma tillbaka". Vi har haft regelbunden dialog, avhållit styrelsemöten på Regemente samt initierat Kustjägar dagen. Som kronan på verket förra året ser vi ju gärna överlämnandet av KJV's minnessten.

För KJV men framförallt för Förbundet Kustjägarna är det givetvis avgörande att vi med Regementet och dess personal har "uppljade" kontaktytor. Vårt mål är att vara en strategisk resurs för Forsvarsmakten. Då måste både Kustjägarveteranerna och Förbundet Kustjägarna inte bara vara kända på Amf1 utan också en integrerad del i verksamheten.

Att avhålla KJV's och Kustjägarnas årsmöte på Amf1 var således ett naturligt steg i styrelsens strategi att komma närmare vårt "hemmeregemente". Evenemanget var för oss mycket lyckat. Starkt bidragande var den fina support vi fått av Rege-

Vå unika årsmöten

Förbundet i CFB, Centralförbundet för Befälsutbildning. Men det här var första gången man kunde hålla en riktig årsstämma, och den kallas i protokollet för "konstituerande förbundsstämma." Det gäller att hålla rätt på detta när Förbundet skall fylla tio år...

Årsmöten (resp. årsstämmor, som det heter inom CFB) är sällan särskilt dramatiska. Det var de inte heller

den här gången. Men med tanke på den unika situationen skall vi för en gångs skull publicera protokollen i tidningen Kustjägaren, i stället för referat.

HANS REHNVALL

ÅRSSTÄMMA I FÖRBUNDET KUSTJÄGARNA

§ 1 Stämman öppnades av Anders Blomqvist, som utsågs till ordförande för densamma. Ordföranden bad Ola Åhman föra dagens protokoll.

§ 2 Valdes Peter Ågren och Lars Erik Falkenström till justeringsmän.

§ 3 Befanns stämman vara i laglig ordning kallad.

§ 4 Befanns stämman vara beslutsamässig.

§ 5 Föredrog Anders Blomqvist verksamhetsberättelsen för det föregående verksamhetsåret.

§ 6 Föredrog Förbundes revisor Ola Idoff revisorernas berättelse, bilaga 2.

§ 7 Fastställdes resultat och balansräkning enligt bilaga 3.

§ 8 Beviljades förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för sin förvaltning av Förbundets angelägenheter år 2003.

§ 9 Framlades styrelsens styrelsens förslag om komplettering av stadgarna i syfte att möjliggöra ungdomsverksamhet.

"Om förbundsstyrelsen beslutar om påbörjande av ungdomsverksamhet eller inrättande av ungdomssektion skall medlemskap i förbundet kunna erhållas av svensk medborgare, som fyllt 15 år och som av styrelsen bedöms vara lämplig som medlem i Förbundet."



Ordföranden erinrade om att stadgändringen måste godkännas av överstyrelsen för CFB.

Beslutades därefter i enlighet med styrelsens förslag.

§ 10 Fastställdes summarisk inkomst och utgiftsstat för Förbundet att gälla till huvudsaklig efterrättelse under nästa verksamhetsår.

§ 11 Fastställdes avgiften för verksamhetsåret till 20 kronor.

§ 12 Företogs följande val:

För två år, dvs för tiden t o m näst nästa ordinarie förbundsstämma:

a) Till vice förbundsordförande valdes: Anders Blomqvist

b) Till förbundskassör valdes: Anders From

c) Till utbildningssekreterare valdes Christer Carlsson:

d) Till ledamöter valdes: Wictor Phalén, Christer Carlsson, Ingemar Wemmenhög, Niklas Matesek-Kjellström, Marcus Thiel

e) Till revisorer valdes Anti Avsan och Ola Idoff samt till ersättare valdes Ken Angelin

§ 13 Beslutades att verkställande utskottets sammansättning skulle vara i enlighet med 30 § andra meningen i stadgarna.

§ 14 Till valberedning valdes Peter Gröndahl (ordförande), Lars Erik Falkenström och Torsten Öhlund.

§ 15 Till ombud till nästa riksstämma valdes Anders Blomqvist samt till ersättare Wictor Phalén.

§ 16 Då inga övriga frågor återstod tackade ordföranden deltagarna samt förklarade sammanträdet avslutat.

Utter vi cirkeln!

mentets personal både före och under helgen 26-28 mars. Jag vill rikta vårt tack till alla som ställt upp för oss.

Säkert väckte det starka minnen hos många av deltagarna som inte varit på regementet på många år. Att passera grindarna till regementet för att därefter deltaga i aktiviteterna tillsammans med Kustjägarkamrater var en härlig känsla.

Årsmötesförhandlingarna genomfördes som vanligt "enligt plan". Spännande är att konstatera det utökande utbud av aktiviteter vi kan erbjuda medlemmarna i och med Kustjägarnas kurser. Det är givetvis bra, och nödvändigt, att vi nu också har hemsidor som stöder med uppdaterad information.

De båda årsmötena avslutades, som sig bör, med att uppmärksamma medlemmar som gjort en framstående insats. Roligt är att kunna dela ut både KJV's Hederstecken och Kustjägarmedaljen.

Avsikten med dessa rader är inte att gå i detalj kring årsmötesbesluten varför jag hänvisar till annan plats i tidningen. Däremot vill jag ge ett av mina starkaste intryck: åldersspridningen bland deltagarna. Allt ifrån våra seniora kamrater till förra årets Kustjägare.

Jag vill avsluta med att igen påminna om Kustjägarnas 50års jubileum 2006. Då ska vi samlas på Amf1, helgen 15-17 september, och träffa Kustjägarkamrater från alla årskullar. På vägen dit ska vi fira Kustjägar-dagen och avhålla årsmöten på Regementet. För att inte tala om alla spännande aktiviteter vi ska genomföra både som kamratförening och frivillig försvarsorganisation.

Väl mött!

ANDERS BLOMQVIST
ORDFÖRANDE



Kursverksamheten

Det sprudlar av aktiviteter från vår lilla krets. I skrivande stund har följande kurser eller delar av kurser genomförts: en Försvarsupplysningskurs i Nyköping den 17 mars, ett tiotal deltagare, en överlevnadskurs i Stockholm den 31 mars, 17 deltagare, Nijmegänganget om tio personer har genomfört ett antal träningar, Distansträning ett och två år genomförda med ett 20-tal deltagare per gång (det blir cirka 30 personer som kommer att paddla den riktiga distansen i augusti) och en Kurschefskurs genomfördes den 26 mars med 5 deltagare. Ingen dålig start för vårt unga förbund.

På en snabb förfrågan från en hemvärnsbataljon i Stockholms skärgård samlade vi ihop 10 medlemmar till en improviserad b-styrkeövning den 14 till 16 maj. De som deltog ställde upp med några dagars varsel och gjorde ett utomordentligt jobb i havsbandet. Läs mera om deras eskapader på sid XX.

Nu gäller det att ta ny sats för kommande kurser. Läs i förra numret av Kustjägaren, nr 47, eller gå in på www.kustjagarna.se och se vad det är som kommer. Det finns alltid tid att kvar att anmäla sig till våra aktiviteter.

Några uppdateringar är på sin plats:

Kurs Försvarsupplysning - Oktober

Kurserna Försvarsupplysning är till för att ni ute i lokalkretsarna skall kunna boka en sådan kurs vid lämpligt tillfälle och få försvarsupplysning till livs. Kursen hålls lämpligen en vardagskväll under några timmar på plats som lokalkretsen bestämmer och Förbundet skickar dit en bra föreläsare. Ingemar

Wemmenhög är sammanhållande för bokning och praktikaliteter runt dessa kurser. Kontakta kansliet (Se adressrutan på sig 16, eller kanslirutan sid 19) eller ring direkt till Ingemar, 08-541 360 12/0731-805 805 och boka in en kurs för er lokalkrets.

Kurs Kj Stridsteknik och kurs SAMMARIN

Kurs Kj Stridsteknik och kurs SAMMARIN börjar ta fram. Ca 55 medlemmar har anmält sig för att delta i stridsteknikkursen respektive marinens slutövning SAMMARIN. Det finns plats för fler. Kj Stridsteknik kommer att hållas 30 september till 1 augusti. Den startar med materieluthämtning på Amf 1 för att sedan förflyttas ner till Utö. Där tränas gänget ihop inför SAMMARIN. Under SAMMARIN, som pågår 2 till 8 augusti, deltar vi som kvalitativ b-styrka till den stora marina

slutövningen. Det kan hända att övningen slutar redan 6 augusti.

Övningen bedrivs i Stockholms mellersta och södra skärgård och det kommer att bli många intressanta övningsmoment för kj-gänget. Alltså, släng dig på mailen och skicka in en anmälan till kansliet eller till beduin@chello.se för att se till att du inte missar denna årets höjdpunkt.

Kurs Myttingeskjutning

Kurserna Myttingeskjutning dagar respektive Myttingeskjutning mörker kommer att genomföras i september respektive november. Exakta dagar är ännu inte bestämda, men de kommer att ligga på helger och det är inte fel att skicka in en intresseanmälan. Mer info kommer i nästa nummer av tidningen och aktuell info finns alltid på www.kustjagarna.se, håll utsikt där och anmäl dig när det blir dags.

Kurs Överlevnad II

Kurs Överlevnad II, det vill säga praktisk tillämpning av det som lärdes ut under kursen den 31 mars, och Kurs Förhörsteknik, internationell inriktning kommer i oktober och håll utsikt i nästa nummer av tidningen och på nämnd hemsida för information efterhand. Det går alltid att anmäla intresset i förhand, så att vi vet ungefär hur många som är intresserade

Som ni ser, det finns mycket att göra i Förbundet Kustjägarna och jag lovar vi ligger inte på latsidan inför nästa år. Det blir utökat utbud i förhållande till årets blygsamma start. Se till att du aktiverar dig och se till

att kamrater som inte är med i förbundet kommer med i kretsen.



B-STYRKEÖVNING I UTSKÄRGÅRDEN

Spana – infiltrera – överfall

Efter genomgången med övningsledningen inför övningarna fanns möjligheterna till en "aktiv helg i skärgården"!

Tio tappra kustjägare hade anmält sig till denna ganska snabbt påkomna övning och efter telefonkontakter och samling för utlämning av utrustning på fredagen den 14 maj, fanns styrkan på plats.

Ut mot uppdraget

Ett par timmars färd med 200-båt blev något som väckte många minnen. För ungdomarna var det nog en ny upplevelse att - i halva farten av en stridsbåt 90 – fara ut i skärgården. Med träbänkar, trång manlucka, packning ner och upp och nya säkerhetsbestämmelser som gäller både på och under däck. Borta är den tid då det bandades ksp-band och laddades både med lös- och skarp ammunition och gjordes "färdiga för strid" under däck. Ack Ja! Naturligtvis gällde flytväst på under färden – om vistelsen var på däck.

Första anhalten blev en förläggningssö för inkvartering och genomgång av övningsmoment VaktB, en tjänst som är en viktig del i vår försvarsstyrkas uppgifter. Efter ett par timmars övning med olika scenarios satt färdigheterna ganska bra och B-styrkan fick order om avgång till första skarpa uppgiften. Landstigning och rek för att finna styrkans försvarsobjekt på en ny ö genomfördes, och så



Genomgång - dock ej den aktuella.

planering för att störa och eventuellt hindra styrkan att ta sig iland samt vikande strid.

Infiltratörer

Styrkan anlände efter ett par timmar och blev påskjutna och kraftigt förhindrade – men när huvudstyrkan anlände drog sig B-styrkan tillbaka för planering av nästa moment, som bestod i att förstöra skyddsobjektet. På vägen dit ändrades förutsättningarna och ett nytt moment lades in. Två "svampplockare" anträdde militärt skyddsområde iklädda kammo-kläder och mörkmaskerade i ansiktet och på händer. I normalfallet är ju inte svampplockares look av

den arten, men det omhändertagande och förhör som sedan hölls med infiltratorerna, skedde till försvarsstyrkans heder och duktiga uppträdande.

Under väntetiden, då B-styrkan inte visste vad som skedde med våra två kompisar, blev det stridskänning och ett mindre fältslag utkämpades mellan två mycket skjutglada grupper!! Vår "fi" hade upptäckt vår ÅSA under sin patrullering och läget stod – efter vår urdragning – 1-1.

Den första påminnelsen om det gamla visdomsordet i strid hade gjort sig påmint; "strid aldrig på motståndarens villkor, utan strid på dina egna"!

Vårt planerade anfall gick om intet – delvis på grund av tidsbrist – och en transport skedde till nästa mål.

Ammunitionsläget hade försämrats rejält och nästa objekt skulle rekas och anfallas samt sprängas.

Återigen blev scenariot inte vad vi förutsatt och plötsligt kom en 200-båt – tom! Huvudstyrkan hade landsatts på "oplanerat ställe" och plan B inträdde blixtnabbt. Problemet var bara att plan B inte fanns just då, så det blev eld

och urdragning, omfattning och nytt anfall. Här kom ungdomarna, som 9/10-delar av B-styrkan utgjorde – till sin fulla rätt!! Med en hastighet och förmåga som var outstanding skedde anfallet i mycket svår terräng. Plötsligt stod de vid försvarspositionen som våra motståndare hade gjort och försvararna frågade "var kommer ni ifrån"? Under en kaotisk reträtt reducerades huvudstyrkan till ett minimum.

Som gammal kustjägare såg jag med både stolthet och beundran på dessa unga och ganska hetsiga elitsoldater, där solvargsguruset lyste upp det svettiga och svartmålad ansiktet och en vit tandrad "gnistrande" av belåtenhet. Snyggt jobbat killar!

Övningen avbröts av både naturliga skäl och tidsbrist – liksom ammunitionsbrist.

Ilastning och en stunds vila efter kvällsskaffningen och återkomst mitt i natten till huvudförläggningen, där det tog tid att få bort både svett och maskeringsfärg. Vila, men för ett par tappra och mycket duktiga kämpar väntade nästa övningsmoment – nämligen att hålla sig undan för ett hundsök om flera hundra. Ilastning och avfärd kl 0400.

Vi hade inledningsvis talat om hund-problemet och då våra killar hade en ålder där både mognad och erfarenhet fått ordentligt utrymme, laddades det upp för vilseledande manövrer gentemot hundpatrullerna. På ett ganska begränsat utrymme, lyckades vårt stridspar att hålla sig dolda och oupptäckta tills



En annan transport mot uppdrag (dock inte med 200-båt).

Foto: KJV



”sökert” gav upp och lämnade ön med outrättat ärende. Vid återkomsten till huvudbasen ville inte hundarna ha något att äta, utan var rejält mätta! Ja – dessa påhittiga kj-soldater.

Återkomst, packning och städning och avfärd för inlämning av materiel och genomgång av helgens erfarenheter. På vår motståndarsida fanns många duktiga och

kunniga personer både bland befäl och soldater. Generellt gällde ett bra agerande – som kan bli ännu bättre med mer övning och mer kamp med B-styrkor. Vissa av momenten sköttes mycket bra och heder skall ges till dem som planerade och genomförde dem. Transporter och förplägnad fungerade exemplariskt och hungriga var vi aldrig – med vår dubbla tilldelning av por-

tioner. Hjälpen med uppstarten med utrustning av allehanda slag sköttes exemplariskt och framsynt av Lars-Inge Pettersson. En Kj-krigare med rätt inställning.

Den förberedde överlever är en devis som väl gäller i detta sammanhang och jag hoppas att det blir många ”förberedelser” framöver samt att Förbundet Kustjägarna kan agera

på många fronter i framtiden. Stort tack till de unga och duktiga kj-krigare som ställde upp och utgjorde stommen i gruppen. Samt stort tack till vår motståndarbataljon som gjorde det möjligt för oss att komma ut i skärgårdsterrängen en så vacker helg. Vi kommer gärna igen.

PETER ÅGREN
GAMMAL KUSTJÄGARE

VILLOSPÅR FÖR HUNDARNA Död and och leverpastej

Delmoment under B-styrka Södertörn

Efter ett lyckat uppdrag återvände gruppen till Basecamp, dit vi anlände kl. 23.00. Väl iland på kajen ville övningsledaren ha två frivilliga soldater i gryningen nästa morgon för en övning. Uppdraget var kryptiskt men Patrik Danielsson KJ-93 och jag räckte ivrigt upp händerna. Hundförargruppen med 3 hundar och 10 soldater ville ha B-styrka att öva sök på och vi skulle inställa oss vid bataljonsstaben kl. 04.00 för vidare order och transport.

Entusiastiska över denna möjlighet packade vi på natten en ryggsäck med förstärkningsplagg samt tilldelade oss själva 80 patroner AK4 ammo. En rejäl tvagning ingick också i förberedelserna då fienden skulle vara utrustad med extremt välutvecklat luktsinne.

Uppdraget

Väckning skedde kl. 03.30 och 03.58 kunde övningsledaren se två friska soldater komma springande i morgondiset, mottagliga för vidare order. Väl dolt i en av soldaternas benfickor fanns en rejäl ladd-

ning leverpastej och skinka.

Uppdraget gick ut på att gömma oss på en ö och undvika upptäckt samt öppna eld vid hundgruppens landstigning på ön, som var relativt liten ca 500x200 meter. Om mot förmodan soldaterna från B-styrkan undgick upptäckt skulle transportbåten signalera fyra gånger med signalhornet.



När gryningen kommer är redan jägarna gömda...

Foto:KJV

Vi landsattes och spanade av ön i en ”8:a” för att lämna så lite doftspår som möjligt. Vi hade 45 minuter på oss innan sökstyrkan skulle anlända. Vi kom snabbt överens om ett lämpligt gömställe som bestod av tätvuxen unggran. Gruppen

med granar växte i en sänka och var så tät att vi inte såg 1 meter in utifrån. Där tryckte vi oss in några meter och gjorde ett litet rede, väl dolda utifrån. Tillbaks till kajen där vi strödde ut leverpastej som en apertif för hundarna.

Hundgodis lades ut med jämna mellanrum på den delen av ön som var bort och inte i vind från vårt gömställe. Jägarklubbor samt död

andfågel ingick också som villospår i förberedelserna.

Vi lokaliserade en bunker med två ingångar som preparerades rikligt med leverpastej och människodoft. Tanken var att initialt trötta ut hundarna och rikta uppmärk-

samheten åt annat håll så länge som möjligt innan dom inriktade sig på våran del av ön.

Gömda

En 200-båt närmade sig i en vid båge och övervakades noga av två laddade jägarveteraner. Båten sökte av ön från vattnet med hjälp av hundarnas känsliga nosar. Vi höll låga ställningar tills båten till slut lade till vid kajen och fienden gick iland. Då öppnade vi eld med en kort eldstöt och sedan växelvis tillbakaryckning tills vi var i skydd. Fienden svarade med korta skurar moteld.

Sen var det högsta bort från kajen, genom bunkern och vidare till gömstället.

Det var med spänning och förväntan som vi låg och tryckte. Efter ca 1 timme blev en av oss alltför nödig av allt vätskeintag under morgonen. Det tysta beslutet genomfördes genom att tömma en fältflaska på innehåll och urinera liggandes i fosterställning och sedan snabbt skruva på locket. Den andre veteranen gjorde efter en stund detsamma under tyst glädje. Vi kände oss därefter åter som oöverbinnerliga.

Mätta hundar

Vi hörde fienden en bit bort men aldrig riktigt nära. Vi visste att ett omhändertagande



skulle medföra visitation och nederlag, då vi inte fick använda våld enligt övningsledningens uttryckliga order. Att återvända till Basecamp med svansen mellan benen var inte ett scenario vi ville uppleva.

En timme senare ljud signalhornet fyra gånger från 200-

båten och vi tog oss upp ur vår gömma. Väl nere vid kajen såg vi en grupp människor med hängande huvuden som var svåra att få ögonkontakt med. Hundarna viftade dock på svansarna då dom antagligen kände en svag doft av leverpastej. En av hundförarna be-

rättade att hunden inte ville ha vanlig hundmat efter övningen.

Av någon anledning fick undertecknad och Danielsson transportutrymmet under däck för oss själva på 200-båten på hemvägen, där det enda vi såg av varandra var ögonvitor och

flinande tandrader under maskeringsfärgen.

Segertåget fortsätter alltså för Förbundet Kustjägarna som är redo för nya utmaningar.

HENRIK HELLSTRÖM KJ-93

Paddel = Spadliknande redskap

Distanspaddling 2004 – lite paddlingsterminologi



Reise Zweier

RZ 96

Firma Canoe-Kayak Adventure i Nyköping är generalagent i Norden för Pouch-kanoter från Tyskland.

Hög kvalitet och fina detaljlösningar gör RZ 96 till den främsta faltkajaken på marknaden. Finns även som enmanskajak, K1. Ring eller skriv för mer information: 0155-210 320, (även fax).

Just nu finns en st ny 1-mans kajak Single 2000 till sänkt pris.

BEGAGNAT

Tre stycken förstärkta militärmodeller med Hypalongummi. Inkl kapell och packväskor.

Canoe-Kayak Adventure

0155-210 320, 070-56 90 320

www.adventure.d.se, peter@adventure.d.se

Om man slår upp ordet "paddling" i ett lexikon kan följande förklaring stå att finna:

"En sport som går ut på att framdriva en kajak med ett spadliknande redskap, en s.k. paddel."

"Framdriva kajak...", det vet jag hur man gör, har ju faktiskt praktiserat lite tidigare, det förstår jag innebörden av, men "spadliknande redskap..."?

Har jag missat något här? Bäst jag slår upp "paddel" också:

"Paddel är ett redskap för framdrivning av diverse ytgående vattenfarkoster, exempelvis kanoter el. kajaker. Paddeln har ett skaft och ett eller två blad."

"Att använda paddeln kallas att paddla. När man paddlar sitter (eventuellt står) man oftast framåtvänd..."

Inser snabbt att den paddeltyp som "spadliknande" syftar på, är den som används till att paddla kanadensare. Annars blir det ju en underlig spade...

Vilket geni man är, vilken slutledningsförmåga...

Fast man funderar ju förstås en smula över sitt förstånd. Förstånd när man ertappar sig själv med att på näthinnan projicera 20 kustjägare, som "oftast" framåtvända, "eventuellt står", och paddlar 100 distansminuter under paddlingen i augusti.

Inte för att det skulle ligga något galet i att fantisera, tvärtom, att fantisera är ju kreativt! Nej utan för att man faktiskt, i all hast, inte ser något extraordinärt i att ståendes paddla en distanspaddling bakåtvänd...J

I dagsläget har c:a 30 kustjägare anmält intresse att genomföra Kurs Distanspaddling 2004. **Aktuellt datum är 13-15 augusti.** Peter Gröndahl är chef för följbåtspersonalen och önskar frivilliga att anmäla sig till soppstövning etc.

Kontakta honom på e-post: peter.grondahl@iip.kth.se eller via kansliet.

MAGNUS ANDERSSON

KURSANSVARIG DISTANSPADDLING
2004

TEL. 070-5260352

Ordföranden har ordet

KUSTJÄGARNA, EN STRATEGISK RESURS!

Efter årsmötet i mars har ett nytt verksamhetsår påbörjats för oss kustjägare. Vi i den nya styrelsen har redan med full kraft tagit oss an den spännande utmaningen att fortsätta vidareutveckla verksamheten. Även fortsättningsvis, för att säkerställa koordinering av verksamheterna i både Kustjägarveteranerna och Kustjägarna, är det näst intill samma bemanning av styrelserna i de båda organisationerna. Jag vill hälsa Marcus Thiel och Niklas Kjellström-Matseke välkomna i styrelserna. Båda bidrar med nytt "ungt blod".

Från tre till fyra övergripande mål

För verksamhetsåret har styrelsen valt att fortsättningsvis prioritera de tre förbättringsområdena:

- Tillväxt, - Aktiviteter - Synlighet, med underrubrik Tydlighet

För att ge nödvändig fokus på det kommande 50 års-jubileet har styrelsen beslutat att dessutom lyfta upp detta område.

På denna plats i Kustjägaren kommer jag även framöver i korthet informera om hur verksamheten utvecklas genom den handlingsplan och de delmål vi sätter upp för att nå de övergripande målen.

Handlingsplan för 2004

Tillväxt:

Styrelsen har satt extra mycket kraft på detta område. Genom att vara många kan vi göra mer och framför allt genom en hög medlemsfrekvens kan vi påverka genom styrka. Inför 50-års jubileet ska vi visa att dagens drygt 1.000 medlemmar kan bli fler. Vi börjar uppnå vårt mål om att bli en strategisk resurs för Försvaret. Jag vill därför igen uppmana alla att informera era KJ-kamrater som idag inte är medlemmar om KJV och Förbundet Kustjägarna.

Aktiviteter:

Ansvar för olika aktiviteter delas även fortsättningsvis upp mellan KJV och Förbundet Kustjägarna. KJV fokuserar på kamratverksamheten. Som tidigare är tidningen "Kustjägaren" och lokalkretsarna de viktiga hörnstenarna.

Kustjägarna fokuserar på kurser och övningar utifrån Försvarets målbild och även verksamhet i samverkan med CFB.

Kustjägar dagen, den 15:e september, är en ny aktivitet i KJV's regi. För att uppmärksamma initierandet av Kustjägarutbildningen är alla Kustjägare välkomna att delta i en middag på Amf1. Läs mer på hemsidan.

50-års jubileet:

Vi har nu med full kraft påbörjat arbetet med 50-års jubileet 2006. Boka redan nu in helgen 15-17 september 2006. Vår vision är att kunna ställa upp alla årskullar av kustjägare på kaserngården på Amf1 så att vi kustjägare kan visa vår sammanhållning. Borde vi inte sikta på att vara minst 1.000 kustjägare på plats? Mer information om jubileet kommer löpande i tidningen och på hemsidan.

Synlighet / Kustjägarna som strategisk resurs;

I och med bildandet av Förbundet Kustjägarna har vi haft som

mål att utvecklas till en strategisk resurs för Försvarmakten. Vi vill kunna sätta upp insatsförband bestående av välutbildade kustjägare med hög militär och civil kompetens, förband som i nära samverkan med förbandschefer kan användas både i utbildningssammanhang och i skarpa lägen. Vi har redan fått en speciell förfrågan från Amf 1 och Amfibiekåren om att sätta upp en b-styrka till årets marina slutövning, SAMMARIN. Mer om det finns att läsa på Kustjägarnas hemsida.

"En gång Kustjägare alltid Kustjägare!"

Visa att du är kustjägare. Bär treudden till kavaj eller jacka, och uppmana dina kamrater att bli medlemmar.

Genom att vara synliga och tydliga kan vi både till Försvarmakten och till allmänheten marknadsföra oss och de uppgifter vi kan klara av, både som kamratförening och frivilligorganisation.

Jag vill önska tidningens alla läsare en skön sommar.

ANDERS BLOMQVIST
ORDFÖRANDE KJV

Annonspriser och annonsdata

Tekniska data:

Format:	238 x 338, 24 sid på 80 g papper.
Material:	zip, cd eller material via e-post mottages Tidningen görs i PageMaker för Mac.
Färger:	Svart + Pantone 356 CV
Upplaga:	1.800 ex
Priser:	Storlek
Baksida:	7.000:-218 x 278 mm
1/1-sida:	6.000:-218 x 308 mm
1/2-sida:	4.000:-218 x 152 mm 106 x 308 mm
1/4-sida:	2.250:-106 x 152 mm 218 x 76 mm
1/8-sida:	1.000:-106 x 76 mm 218 x 38 mm

Priserna gäller heloriginal.

Arbete med inskickat material och annonsframställning debiteras extra. Korrektur med fax eller PDF-fil via mail.

Material på diskett eller e-post skickas till Robin Jahrl, se adress i redaktionsrutan, eller till kansliet. Kom ihåg att bilder med bifogad bildförklaring/bildtext förhöjer värdet på innehållet. Meddela om du vill ha diskett och/eller bilder återsänt, eller annat som redaktionen behöver veta.

KUSTJÄGAREN

OFFICIELLT ORGAN FÖR SÄLLSKAPET
KUSTJÄGARVETERANER, KJV.
PUBLICERAT MATERIAL ANGER KJV'S OFFICIELLA
STÄNDPUNKT BARA NÄR DETTA UTTRYCKLIGEN
FRAMGÅR AV TEXTEN.
REDAKTIONEN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN
ATT REDIGERA I MANUS.

REDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE:
HANS REHNVALL

REDAKTIONSGRUPP: CHRISTER CARLSSON,
INGEMAR WEMMENHÖG
REDIGERING/LAYOUT/FOTO: ROBIN JAHRL
POSTADRESS: KUSTJÄGAREN, KJV

KASTELLET, KASTELLHOLMEN
111 49 STOCKHOLM
TELEFON & FAX: 08-678 23 06
PG: 633 65 05-0, BG: 5336-2364
E-POST: kansliet@kustjagarveteranerna.se
www.kustjagarveteranerna.se

ADRESS FÖR ANNONSMATERIAL:
ROBIN JAHRL,
TOBAKSSPINNARGATAN 10
117 36 STOCKHOLM
E-POST: robin@jahrl.com

TRYCKERI OCH REPRO:
DANAGÅRDSGRAFISKA, ÖDESHÖG
ISSN 1103 - 4696

Kustjägar dagen den 15 september

Som ni väl känner till vid det här laget så har KJV och Förbundet Kustjägarna beslutat att den 15:e september årligen skall ihågkommas till minne av den order som 1956 stadfäste att kustjägarutbildning skulle påbörjas och på så sätt upphov till Kustjägarskolan, kj-komp, basen för amfibieutbildningen och Sällskapet Kustjägarveteraner - och till slut Förbundet Kustjägarna.

Dagen skall firas på lämpligt sätt ute på Amf 1, före detta KA 1, med middag eller liknande. År 2006 kommer kustjägarutbildningen fylla 50 år och det blir förstås pompa och ståt. Den 15

september och nästkommande två dagar 2006 är lika bra att boka in i almanackan redan nu, det kommer att bli stort.

2004 års firande blir av ett mera moderat slag men är förstås öppet för alla medlemmar. 15 september är en onsdag, och en middag till hyfsat pris kommer att kunna avnjutas på regementets officersmäss. Vill du vara med så skickar du in en anmälan till kansliet. Räkna med att middagen ligger efter ordinarie arbetstid så att transport till regementet hinns med. **Väl mött.**

CHRISTER CARLSSON

Skeppsholmsdagen

Stockholm är en stad i skärgården - det kan man i alla fall se på sommaren, när alla vatten är öppna och man kan se hur en stor del av innerstaden i själva verket består av små öar. Flera av öarna har i själva verket haft en avgörande betydelse för Sveriges maritima historia - den mest centrala är väl Skeppsholmen, som är ihålig som en ost av alla sprängda gångar och rum i olika omgångar använda av Marinen.

Idag är alla anläggningar som har med Försvarmakten att göra nedlagda på Skeppsholmen och på de andra öarna i innerstaden. I stället har här samlats organisationer och föreningar av olika slag - som många av dem på ett eller annat sätt berör den civila eller militära marinen.

För några år sedan togs initiativet att skapa ett samarbete mellan alla dessa organ, och försöka markera innerstadens maritima karaktär. Eldsjälen bakom detta är Gustaf Taube, som nu är ordförande i vad som kallas Stockholm Sjögård. Medlemmarna är inte fysiska personer, utan föreningar och organisationer av olika slag - även statliga organ, t ex museer. En av dessa medlemmar är KJV - vi har ju vårt kansli på Kastellholmen

Sjögården har med åren växt, och har idag ett femtiotal medlemsorganisationer, allt från Sofia Linnéa (en intresseförening för en båt) till Moderna museet, Sjöofficerssällskapet - och KJV. Intresseområdet har växt från Skeppsholmen och Kastellholmen, och omfattar också Beckholmen, Djurgårdsvarvet, Rosenvik, Galärvarvet och Blasieholmen.

Aktiviteterna är många. Den största är Skeppsholmsdagen, som i år äger rum den 5 september. Dagen innebär att de olika medlemsföreningarna visar upp sig, på mycket olika sätt - en del ordnar förtäring, andra har bokförsäljning, några har jippon. Alla vill visa upp sig - få nya medlemmar, bli uppmärksammade.

KJV har varit med under ett par år, med rätt enkla medel - ett bok- och tidningsbord, en banderoll, ett par kanoter att demonstrera, några medlemmar som kan berätta. Vi har en bra plats, på Östra Brobänken snett emot färjeläget (färjan till Djurgården) Tusentals människor kommer förbi, ställer frågor och är nyfikna.

I år skall vi alltså vara med den 5 september. Riktigt vad vi skall visa upp är ännu inte klart - kanoter, banderoll, kanske en syrgasdykutrustning. Vapen kan man bara ha på bild, annars blir det alldeles för krångligt. Men bra bilder väcker också intresse.

Kom gärna med idéer. Förbundet Kustjägarna bör naturligtvis presenteras, så att vi har dubbel anledning att visa upp oss.



Bilden är från fjolårets Skeppsholmsdag.

Foto: KJV

Kontakta Kansliet med idéer och förslag - och, som ett minimum, boka den 5 september och gå dit!

HANS REHNVALL

Vad hände sedan...



Kent Pira, Järfälla - 2 pluton 87-88

Bästa minne från KJ-tiden: Att vara "ett" med naturen i pad-

dling genom ytterskärgården och övernatta med 3:e jägargrupp och ksp-grupp i bivack på en ö.

Efter lumpen: Jag har arbetat som låssmed, ordningsvakt och är numera polis på Kungsholmen i Stockholm.

Detta har jag med mig från min KJ-tid: KJ-tiden var för mig ett gott exempel på väl tillvaratagen tid. Det var en tid fylld av "lös-uppgiften" och gränsöverskridande som inte minst har givit mig god grupp-/person-/och självkänedom.

I krig och kärlek är allt tillåtet. ...sägs det

Det sägs många dumheter. Varken i krig eller i kärlek är allt tillåtet. I alla tider har krigförande ålagt sig begränsningar - om inte annat så för att undvika att själv bli illa behandlade. Ett exempel på det är att varken tyskar eller allierade i andra världskriget använde kemiska stridsmedel, trots att det fanns gott om dem på båda sidor.

Numera gäller regler, bl a för hur man skall behandla krigsfångar - det finns en internationell överenskommelse, Genevekonventionen. Att bryta mot den anses särdeles fult.

Vi som är halv- eller helgamla kommer kanske ihåg tidningsrubrikerna: "KUSTJÄGARE TORTERADES", "Tolkelever Plågade Värnpliktiga".

Det var 1981. Bakgrunden var en övning - en övning i att utstå pressande förhör. Man hade tänkt sig att attackdykare kunde vara särskilt utsatta för att tas tillfånga, och just de skulle därför få pröva på hur det kunde kännas. Grabbarna fick tygpåse över huvudet, utsattes för starka ljud, kyla och andra obekvämligheter, och hotades på olika sätt av förhørsledarna, som mycket riktigt var elever på Tolkskolan.

Att det var just tolkelever berodde på att de var de enda värnpliktiga som tränats i att förhöra - intervju - fångar. Det var således attackdykarna (och vid andra övningstillfällen fallskärmsjägare) som skulle övas, men det blev förstås också en träning för förhørsledarna

Efter en del ståhej glömde pressen bort händelsen, men övningarna har fortsatt av och till, numera med ledning av särskilda anvisningar för vad som får och inte får göras. Reglerna är tänkta att hjälpa övningsledaren att hålla sig på rätt sida av Genevekonventionen, men hela tiden balansera på kanten av det tillåtna. Det går nog bra i en fredstida övning, men det bäddar för urspårning i ett läge då man verkligen är hotad.

Det är lätt att underskatta den dynamik som ligger i att en grupp människor (i det här fallet fångvaktarna) styr en annan grupp (fångarna). Det kan räcka med föreställningen att det högre befälet "egentligen" (även om dom "inte vågar sätta det på pränt") vill att man skall gå "hårdare" fram. Vägen till en urspårning är mycket kort..

Detta är vad amerikanerna uppenbarligen råkat ut för i Irak. Man befinner sig i ett "skarpt läge". Man får ett svårhanterligt terroristliknande motstånd. Man vill ha tag på användbar taktisk information, med tillfångatagna personer som källa, som svävar någonstans mitt emellan krigsfångar och kriminella. Förhørsledarna tjar på fångvaktarna att "mjuka upp" fångarna så att de äntligen berättar vad de vet.

Fångvaktarna utnyttjar den närmast hysteriska sexfixering som finns överallt i Mellanöstern, föreställningen att allt som har med moral och "heder" att göra sitter mellan benen, och vill genom sexuell förnedring göra fångarna "mjukare". Man har usel ledning på alla nivåer, och det släpper loss en gruppdynamik bland fångvaktare och förhørsledare som snart passerar alla vettiga gränser. Man börjar ta bilder av vad som händer, kanske till en början för att skrämma andra fångar, eller hota med att visa bilder av en fånge i en förnedrande situation. Det slutar med att man tar bilder för att det är kul, bilderna sipprar ut och "the shit hits the fan" för att använda rätt språk.

Resultatet: USA har skadats, i en utsträckning jämförbar med allt Saddams Republikanska Garde någonsin lyckades åstadkomma.

Skulle Sverige kunna råka ut för något liknande?

Säg, att den fientliga krigsmakten har skapat ett brohuvud vid Oxelösund. Infiltratörer har upptäckts i Nynäshamn. Bomber faller över Huddinge. Fiendens stridsvagnar når snart Skärholmens centrum, de måste stoppas. Kungen och Victoria är på väg till Norge. Generalerna har krupit ner i Hemliga Berget och ryter efter taktisk information.

Vad sker då vid förhören av några tillfångatagna infiltratörer? Man är ju förberedd, genom att, som det heter, balansera på Genevekonventionens gräns. Hotet gör att gränsen snabbt passeras: Ryck naglarna av dem! Upp med kvastskäftet i häcken på dem! Ta raspen och fila ner tänderna på dem! Tvinga de andra att titta på!

Men - situationen är ju bara fantasier. Vi tror inte längre på ett invasionshot. Dessutom har Sverige knappt någon försvarsmakt längre (skulle någon landstiga i Oxelösund är det inte mycket vi kan göra). Det lilla som finns går åt till internationella operationer.

Mer realistiskt är att tänka sig ett svenskt FN- eller EU-kompani som befinner sig långt hemifrån, i ett land med obegripligt språk

Saker Prylar och Ting

Art 001: T-shirt (svart eller blå med KJVs emblem broderat på bröstet.

Pris: 95:-

Art 002: Kustjägarnål, minimomodell till kavaj.

Pris: 25:-

Art 003: Dekal, ø 75 mm. Svart, grönt och gult. Transparent bakgrund.

Pris: 20:-

Art 004: Tygmärke, ø 70 mm. Svart, grönt och gult. Svart botten.

Pris: 30:-

Art 005: Keps med broderat emblem i svart, grönt och gult.

Pris: 65:-

Art 007: Overall.

Pris: 800:-

Art 008: Vimpel.

Pris: 250:-

Vid beställning: kryssa, klipp och sänd till:

M//M Konfektion, Fax: 040-97 10 12.

Box 156, 236 25 Hölviken

(Lilla Nygatan 5, 211 38 Malmö • gunilla.andersson@mmkonfektion.se)

Namn: _____

Adress: _____

Postadress: _____

Telefon: _____

Storlek: L XL XXL

Färg: Svart Blå



Kansliet

Öppettider under sommaren

Under sommaren har kansliet öppet onsdagar och torsdagar mellan kl. 08.30 – 16.00.

Kansliet nås på telefon/fax: 08-678 23 06

e-post: kjv@algonet.se, eller kansliet@kustjagarveteranerna.se

Semesterdagar är i dagsläget inte bestämda.

TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR

AGNETA

och konstig kultur, mött av höttande högafflar och rassliga kalashnikover, med en majoritet av den svenska opinionen emot sig och en darrig riksdagsmajoritet bakom sig. Man har lyckats fånga ett par personer, som man skall förhöra med hjälp av lindrigt pålitliga tolkar.

Att förhöra är något av en konst. Erfarna kriminalpoliserna vet att det går att lura ut rätt mycket från en fånge, bara genom att fråga på rätt sätt, spela ut fångar mot varandra, narras en del om vad man vet och inte vet, osv. En förutsättning är alltid att ha kunskap - så att man har något att narras med, och så att man förstår hur fången reagerar och tänker.

I det realistiska fallet, i landet långt borta, saknar vi kunskap och därmed förutsättningar för att hålla förhör. Frustrationen, tillsammans med gällande instruktion - att balansera på gränsen till Genevekonventionen - kan göra att man lätt tippar över.

Hur mycket skulle det kosta om svensk trupp skulle spåra ur - så som ett antal amerikaner har gjort - vid förhör i landet långt borta? Med motsvarande rubriker i svenska tidningar? "Svenska soldater våldtar Långtbortistanska pojkar för att tvinga dem att erkänna". Tro inte att svenskar är mer motståndskraftiga mot urspårning än amerikaner - gruppdynamiken är urstark.

Jag är ganska säker - det skulle kosta de sista resterna av den svenska försvarsmakten. Det blir bara materiel kvar, ingen enda människa.

ÖB Håkan Syrén har sagt i en intervju att han skall undersöka hur det förhåller sig i Försvarsmakten med förhör, kunskaper om konventionerna etc. Men det räcker inte. Vi bör helt enkelt medvetet avstå från att "balansera på kanten" av Genevekonventionen.

Vi kan kanske även i framtiden ha övningar där värnpliktiga - eller journalister, det har också förekommit - får sitta några timmar med huva och låtsas vara i en "förhörssituation".

Men vi bör helt enkelt avstå från processen att öva att försöka få taktisk information ur en fånge, som en förberedelse för att avstå från det i ett "skarpt läge".

Vi kommer inte i den situationen att kunna hålla vettiga förhör, och vi kan inte ta risken av urspårning.

HANS REHNVALL

Vad hände sedan...



Stefan Ekvall, Stockholm – allmänjägare 73-74

Bästa minne från KJ-tiden:

Distanspaddlingen mellan Arholma-Landsort – slitigt och den vackra naturen samt att man orkade. Samanhållningen och hjälpen från lumparkompisarna när befälen var taskiga och körde bestraffningar. Högvakten kändes också kul att få gå med basker och AK4.

Efter lumpen: Har arbetat i bank- och finansbranschen som rådgivare/börsmäklare i över 20 år men är tyvärr arbetslös sedan ett halvår.

Är gift och har två barn med samma flickvän som jag hade under lumpen...

Detta har jag med mig från min KJ-tid:

Att aldrig ge upp. Kämpa vidare mot uppsatta mål. Jag har alltid fortsatt att hålla mig något-så-när vältränad och ej överviktig som gör att man mår bra.

Tyvärr har jag ingen kontakt med någon av mina gamla lumparkamrater.

Vitsgarn denna sommar

Det blir fullt på Vitsgarn i sommar. Från den 19 juni till den 8 augusti har tio familjer bokat in sig för en härlig sommarvistelse på våran ytterförläggning. Vissa veckor är det två familjer som delar på begivenheten och låter gamla lumparkontakter spilla över till familjekretsen.

Kom ihåg att man lätt kan vara två familjer samtidigt på Vitsgarn, huset är stort och rymligt. Efter sommarens familjevistelser har två plutoner bokat in sig för återträffar, 20-22/8 3:e pluton 1989-90 och 27-29/9 2:a pluton 1998, och det finns utrymme för flera återsamlingar.

Ön, huset och 305:an är utomordentliga förutsättningar för en lyckad reunion. Ja visst ja, den 3-5/9 har ett kj-hemvärnsgäng från Ljungby bokat in sig för en egen överlevnadskurs på Vitsgarn.

Det är inget litet antal medlemmar och andra som tar sig tillfälle att besöka och använda vår skärgårdspärkla för olika ändamål. I nästa nummer av tidningen kommer information om höstens jakter på ön. Hur som helst, det finns plats för fler där ute och går du eller ni i Vitsgarnsfunderingar så hör av er till mig.

CHRISTER CARLSSON

BEDUIN@CHELLO.SE

Returadress:

Sällskapet
Kustjägarveteraner
Kastellet, Kastellholmen
111 49 Stockholm

POSTTIDNING

B

Regementets dag



Pampig ceremoni inledde dagen.

Alla bilder denna sida: Annika Johansson, Amf 1

Lördagen i Pingsthelgen var det Regementets dag på Amf 1. Massor av anhängare och gamla entusiaster var där. Vädret var härligt, det fanns massor att titta på och man träffade gamla bekanta. Dagen var mycket väl arrangerad!

Från Kasern 3 och ner genom hela hamnen fanns mängder av utrustning och "utställningar" riggade. Fordon fanns att klättra i. Sex stridsbåtar körde kontinuerligt turer på Solöfjärden, sjölvfallet med allt vad därtill hör av skopsvängar och crash stops. I en station fick barn gedigen dagermaskering. Utförarna hade själva maskering av den högre skolan.



Maskering som en riktig krigare.



Välkomsttalet

Barnen såg ut att ta detta på mycket stort allvar. Måne anade de att här handlade det om elitsoldater. Kan man gissa att några av dem minns det här och dyker upp igen i 19-årsåldern?

Programmet började med uppställning framför Kanslibyggnaden. Under paraden för fanan slog det en att man inte vet hur länge regementets fana kommer att vara "aktuell". Det beror på det kommande försvarsbeslutet.

Premieringar

C Amf 1, överste Corneliusson, höll ett välkomsttal som på ett välavvägt sätt gjorde att anhängare, flickvänner och gamla trojänare kände att den utbildning som bedrivs här är av internationell toppklass. Han passade också på att premiera

ett antal värnpliktiga och anställda för stora insatser i tjänsten.

Huvudhändelsen var förstas uppvisningen av hur en amfibiebataljon arbetar. GRK,

Amf Skytte, Robot Belysargrupp, Sjukvårdsgrupp och Robotgrupp landsattes inne i hamnen och grupperade på ett

överskådligt sätt runt fotbollsplanen. Varje moment av uppvisningen kommenterades mycket bra i högtalare. Man visade på ett bra sätt de resurser och moment som ingår när en amfibiebataljon verkar. Dock kändes det väldigt försiktigt när

båtarna kom insmygande i fem knop. Åskådarnas känsla för vad en amfibiebataljon går för hade förhöjts av mer tempo i själva framtransporten av de olika grupperna. Säkert fanns goda skäl till försiktighet och undvikande av svall i hamnen men svärmor, 78, kommenterade att det var mera ös förra gången!

Mellan programpunkterna fanns gott om tid för att se på utrustning och mingla. I vimlet fanns Torsten Dahlén från kustjägarutbildningens första befälskader och nyligen medaljerad av Förbundet KJ. Roligt! En tanke: Bland besökarna fanns gott om äldre. Gamla entusiaster eller far- och morföräldrar till årets soldater? När man talade med soldaterna kändes det att de är stolta över sin verksamhet. Man kom att



Premiering.

tänka på Kustartilleriets och Amfibiekårens välkända kåranda!

Utspisningen var perfekt; korb med bröd, ärtsoppa, juice, Mariekex. C Amf 1 nämnde i sitt tal att de lagat 6000 portioner ärtsoppa. Dessa bör ha gått åt! Soppan var perfekt!



6.000 portioner kräver en ordentlig paddel.

Vad den stora massan inte visste, men å andra sidan aldrig skulle ha kunnat inse den fulla innebörden av, var att årets veterandistanspaddlare fanns i området. De hade regementet som utgångspunkt för en av sina träningspaddlingar.

Avslutningsvis: Tack, Amf 1, för en mycket bra Regementets dag!

PETER GRÖNDAHL, KJ 72